

KFUM og KFUK's teologiske basis

RELEVANT KRISTENDOM

KFUM og KFUK's formål er at skabe aktiviteter og fællesskaber, hvor børn og unge møder den kristne tro og oplever dens relevans for deres liv.

Vi opfatter kristendommen som vedvarende relevant for alle mennesker, idet:

- ▶ Gud som skaberen af alt liv elsker hele sit skaberværk, alle mennesker og har skabt os til at leve i fællesskab med hinanden.
- ▶ Gud ved sin søn Jesus Kristus har fjernet alt det, der adskiller mennesker fra ham. Dermed er ingen alene om sit liv.
- ▶ Gud ved Helligånden er nærværende i menneskets liv og tager bolig i fællesskaber, der, inspireret af Kristus, altid inviterer fle-re med og viser, at vi alle er en del af Guds virkelighed i verden.
- ▶ Gud i tillid har sendt mennesket ud i ansvar for medmennesket, samfundet og naturen.

Vores fortælling

Een fortælling fra Ny Testamente udtrykker i særlig grad KFUM og KFUK's kirkelige identitet. Det er fortællingen om Vandringen til Emmaus fra Luk. 24,13-35.

Ligesom Kristus fulgtes med disciplene og lyttede til dem, skal vi følges med børn og unge og lytte til dem. Hvad slås de med? Hvad er de optagede af? Det er kun, når vi følges med børn og unge, at vi bliver relevante for dem. Alting begynder med at følges ad.

Undervejs til Emmaus blev disciplene også undervist, så de kunne se ting i et andet og større perspektiv end før. Det gav dem nyt mod på livet. Denne del af fortællingen afspejler KFUM og KFUK's vision om at styrke børn og unges livsmod og handlemuligheder.

Til sidst i Emmaus-fortællingen "genkendte" disciplene den fremmede som Kristus, da de bryder brødet sammen. Dét udtryk er meget rammende for, hvorfor vi i KFUM og KFUK skaber rum for tro. Det er igennem gudstjenester, andagter, et Fadervor og andre ritualer, at vi for alvor "genkender" Kristus i vores liv, så vores tro og håb styrkes.

Kristendommen som betydningsbærende

Emmaus-fortællingen viser os, at vi skal have noget på hjerte på vandringen med børn og unge. Når vi sammen, motiveret af tro, engagerer os i de problemer, som børn og unge er optaget af, spejler og styrker vi børn og unges livsverden. Handling og dét at gøre en forskel skaber relevans.

Vi skal derfor skabe fællesskaber og aktiviteter, der i sig selv gør en forskel, og hvor kristendommen samtidig er betydningsbærende for, hvorfor vi engagerer os, og hvor vi udlever, hvad tro er, og hvad den betyder i vores liv. Kristendom er en måde at være til på, for hinanden og for verden. I sådanne fællesskaber bliver kristendom relevant.

Det kristne menneskesyn

Det trekantede logo afspejler det kristne menneskesyn som noget helt centralt for KFUM og KFUK. Mennesket er en helhed af "body", "mind" og "spirit". Alle tre dele af et menneskeliv er lige vigtige, og derfor er det i samspillet mellem body, mind og spirit, at KFUM og KFUK's værdier og menneskesyn gives videre til børn og unge.

For at skabe optimale rammer for dette samspil organiseres KFUM og KFUK's aktiviteter med udgangspunkt i De Tre Rum. De Tre Rum er baseret på både det kristne menneskesyn samt fortællingen om Vandringen til Emmaus, og hvert rum illustrerer en måde at være sammen på i KFUM og KFUK. Eksemplerne i modellen viser, hvilken type aktivitet, der foregår i hvert rum, og ikonerne til hvert rum peger hen på, hvordan deltagerne gerne skulle føle sig styrket og beriget efter at have deltaget.

Farverne til hvert af de Tre Rum afspejler desuden på een gang farverne i KFUM og KFUK's logo samt Vandringen til Emmaus. Ligesom i Emmaus-fortællingen, begynder alting med, at vi går sammen, især når det kommer til at invitere flere med. Fællesskab er fundamentet for alle tre rum. Det er der en vigtig pointe i.

Vægten skal lægges på en stor og åben invitation til at være med i meningsfulde aktiviteter - og så er vi på vej.

Vær dig selv. Vær til for andre.

At være skabt i Guds billede betyder, at vi hver især har uendelig værdi, har potentiale, og at vi altid allerede er elsket. Kristendom rummer en grundlæggende tillid til, at de fejl og mangler, vi har, ikke er det, der afgør, om vi er elskede eller ej. Derfor: Vær dig selv.

Samtidig byder Kristus os at elske vores næste som os selv. Tro udtrykker sig også i handling. Det er en fundamental del af det kristne menneske- og livssyn, at relationen til én selv, til Gud og til andre hænger sammen i kristendommen. Derfor: Vær til for andre.

Økumenisk bevægelse

KFUM og KFUK er en økumenisk bevægelse, der bygger på den evangelisk-lutherske lære. Det betyder, at katolikker, ortodokse og andre kristne er velkomne både som deltagere og ledere i KFUM og KFUK. Vi ønsker at samarbejde med alle, der vil gøre kristendommen relevant og aktuel for børn og unge i dag.

Godkendt af Landsmødet den 21/11 2020.

Dokumentet revideres senest inden otte år på Hovedbestyrelsens eller et landsmødes initiativ (næste gang i 2030).

BODY

Fysisk sundhed og trivsel, sanser og bevægelse, egne og andres grænser, samvær og ansvar for hinanden. At vi er sociale væsener og har brug for kontakt.

Nøgleord: Sanser, fysiske behov, natur, leg, krop

MIND

Personlighed, mental styrke, mod og udholdenhed, at lære om livet og samfundet og få mod og evner til at engagere sig og tage ansvar.

Nøgleord: Fantasi, samvittighed, hukommelse, fornuft, læring, følelser, dannelse, ansvar

SPIRIT

At vi alle søger efter mening og lader den komme til udtryk, og at vi føler os forbundet med noget større end os selv – med Gud, med hinanden og med livet.

Nøgleord: Tro, håb, bøn, spiritualitet, at holde noget for helligt, mening, at række ud over én selv, liturgi

